

Preek

Prediking nav : Handelingen 7: 59 en 60

Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.' Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: 'Heer, reken hun deze zonde niet toe.'

Thema: Stralende Stefanus! 1. de preek 2. de afwijzing 3. de belijdenis

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Frank, familie en vrienden,

't Zou me niet verbazen als sommigen van u vanmorgen denken: éérst een preek en daarna een steniging. 'Vrólijker' kunnen we het doen van belijdenis niet maken. Maar niet voor niets zeggen ze bij het Leger des Heils tegen toetreders: 'Welkom in de strijd!' Heet hun blad: 'Strijdkreet'. Néé, geloof is niet pas voor het rusthuis, maar hier en nu.

Maar wáár houdt Stefanus dan zijn preek? Voor de Hoge Raad. Het hoogste college in Israël, dat bekijkt of het met je geloof in God wel goed zit. En bij hem hadden ze daar toch gereede twijfel over. Want hij beweert dat God bij hén is die in Jezus geloven. Die Man uit Nazareth, die gezegd heeft, dat de tempeldienst z'n langste tijd gehad heeft.

Het levert Stefanus totale afwijzing op. Ondanks al z'n vensters Joods-vaderlandse geschiedenis rondom Jozef en Mozes. Bovendien: laat die diakenen van die eerste gemeente, die niet eens apostel is, maar niet zo hoog van de toren blazen. Want het merk 'kerk' is in de samenleving bepaald niet sterk. Denk aan misbruikschandalen nú. En toentertijd ?

Schijnheiligheid. Eerste christenen hadden de naam, dat rijk en arm alles eerlijk deelden. Vrijwillig. In een Geest van liefde. Tot Ananias en Saffira het ene zeiden en het andere deden. Daar kwam nog bij, dat weduwen van allochtonen werden achtergesteld. Om dat tegen te gaan, werden zeven diakenen aangesteld van wie Stefanus er één was.

Toch zagen die reli -bobo's iets stralends in Stefanus' belijdenis. Zoals Mozes had, toen hij met Tien Geboden de berg afkwam. Een eigen soort Godservaring deed jij, Frank, bij studentenalphalpha op. Met God leven. Onder open hemel. Zó, dat je de Heer vóór je ziet. Oók bij windkracht 11. Hóór Stefanus: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest...'

Kinderavondgebed in Israël. Hij knielt. Níet door stenenregen. 'Heer, reken hun deze zonde niet toe.' Jezus vond gehoor bij moordenaar. Stefanus later bij 'klerevent' Saulus. Frank, welk wonder is 't dat God zó dichtbij is, dat Hij Jezus in je wil laten wonen door Zijn Geest. Jouw lijflied: 'In de hemel is de Heer.' Leef hier al tot Zijn eer. Amen.